

MINNESANTECKNINGAR VID SAMTAL I ÖREBRO FREDAG 21 FEBRUARI 2011
MELLAN STYRELSEN FÖR KAREN SWEDISH COMMUNITY(**KSC**) OCH REPRESENTANTER FÖR
SWEDISH KAREN BAPTIST FELLOWSHIP(**SKBF**) OCH FÖR BURMA BUDDHIST FÖRENING(**BBF**)
(Anteckningar av Sven Lindström och Dee Dee)

1/ KSC:s styrelse hade inbjudit till denna samtalskväll. Dess ordföranden **Hsa La Kbaw välkomnade** alla och uttryckte sin glädje över att så många sett det möjligt att vara med. **Dee Dee och Sven Lindström** ombads att skriva **minnesanteckningar**.

2/ Alla deltagarna presenterade sig själva. Följande personer deltog:
Hsa La Kbaw, Saw Weldone, Tyson Tyson, Sven Lindström, Mi That, Ingvar Skeppstedt, Saywah Paw, Paw Gay, Po Dar, Hla Win, Eh Tha Taw, Dyh Syh Saum, Aung Tint, Saw Tun Naing, A Nge Ma, Vewel Paw Kee Lar, Saw Dian Soaku, Saw Dee Dee, Saw Nay Gay, Poe Yo, Roset Laresé, Maung Win och Suki.

3/ Varje organisation presenterade sitt eget arbete:

-KSC bildades 2005 och har idag ca 550 betalande medlemmar i 10 formellt registrerade lokala avdelningar, men har kontakt med grupper av karener på många andra orter. Man strävar efter att kunna representera alla karener i Sverige (oavsett religion) gentemot den svenska staten och kommunala myndigheter. Man vill arbeta för att bevara karenernas språk och kultur samtidigt som man vill att alla karener ska kunna integreras i det svenska samhället. KSC har under 2010 fått ett statligt etablerings-bidrag från Ungdomsstyrelsen till en etnisk organisation och hoppas kunna få det två år till. För att få ett fast årligt bidrag måste man bli 1.000 betalande medlemmar.

-SKBF bildades 2007 och förenar de många karener som är döpta kristna – framför allt baptister. Vid årsmötet i juli 2010 samlades närmare 200 personer från 12 orter i Sverige. Dessutom medverkade gäster från Norge och England och en pastor från Burma. Idag har SKBF drygt 300 betalande medlemmar. SKBF ser kristet missionsarbete som sin främsta uppgift. Det gäller både i kristen fostran av barnen och i bibelundervisning bland vuxna här i Sverige. Men det gäller också i kontakt med karener i Thailand och i Burma. I Europa finns en organisation (EKBF) som förenar kristna karener i Irland, England, Norge och Sverige.

-BBF startade 2008. Man har en styrelse som möts tre gånger per år. BBF förenar olika etniska grupper och har en hemsida som berör religionen och situationen i Burma. Den medlemsavgift man betalar gäller hela familjen. BBF arbetar bara med religiösa aktiviteter och planerar att anordna buddhistisk undervisning för sina barn på olika språk. Man har startat en större insamling och hoppas kunna skaffa en tomt och bygga ett tempel i Sverige.

4/ Många deltog i det följande samtalet. Några **viktiga synpunkter** delades av alla:

-Det är bra att **vi har olika syften** med vårt arbete. Det gör att vi inte behöver komma i konflikt med varandra. Vi har respekt för varandras olika målsättningar.

-Vi kan se att vi **gemensamt vill stödja karenernas** och andra burmesiska flyktingars liv i Sverige. Vi vill särskilt bry oss om barnens framtid. Vi vill också bidra till en mer demokratisk utveckling i Burma med respekt för allas mänskliga rättigheter.

-Vi behöver fundera mer på hur vi kan **hitta former för samarbete** i framtiden. Vi ser gärna att vi får nya tillfällen till nya gemensamma överläggningar.

-KSC uttryckte att man gärna ser **representanter för SKBF och BBF vid sina årsmöten**